

Östgötaspel



Östergötlands Spelmansförbund
www.ostgotaspel.com

Nummer 3, juni 2007
Årgång 7
Ansv utgivare: Toste Länne

Styrelsens ordf: Toste Länne
ordforande@ostgotaspel.com

Redaktör: Sven Lönnqvist
redaktor@ostgotaspel.com

In Memoriam

Bertil Johansson

En av förgrundsfigurerna inom Östgötsk folkmusik har lämnat oss då Bertil Johansson avlidit efter en kort sjukdomstid. Bertil blev 88 år. Eftersom jag träffade honom strax före hans död vet jag att han var pigg och spelsugen in i det sista.

Bertils insatser för musiken har varit stora och betydelsefulla, inte minst hans 14 år som ordförande för Östergötlands Spelmansförbund under åren 1976-90. Under de här åren var intresset för folkmusik ständigt stigande, och Bertil insåg att det behövdes en omfattande kursverksamhet för att kunna ta hand om alla nyutvecklade entusiaster och höja upp deras spelskicklighet och kunskap om "vår" musik. Speciellt Mem-kurserna med välkända spelmän som Johnny Soling, Calle Almlöf och Ellika Frisell betydde väldigt mycket. Här fick många nybörjare inspiration som räckte i flera år!

Som ordförande var Bertil den drivande kraften bakom att föra in mer av den östsvenska repertoaren, bland annat genom att se till att Styrlanderhäftet kunde ges ut. Det var också till stor del Bertils förtjänst att Wiedes Visor kunde tryckas i slutet av 90-talet. Samlingen är för övrigt helt unik, och förtjänar verkligen att uppmärksammas av alla Östgötaspelmän.

Driven av sitt musikintresse tog Bertil också kontakt med Bröderna Hellström, och var starkt bidragande till att arvet efter dem (och därmed Pelle Fors) kunde räddas.

Som redaktör noterar jag förstås att Bertil såg till att starta upp Östgötapolskan, förbundets första medlemstidning.

En varm, musikalisk och generös person har gått ur tiden. Vi kommer att minnas honom länge och med tacksamhet.

Text: Sven Lönnqvist, redaktör

Bertil Johansson, ett vänporträtt

Min allra bästa vän har slutat spela. Bertil Johansson har sedan 1996 kommit att bli en allt kärare vän.

Första gången vi möttes var på ett årsmöte med Östergötlands spelmansförbund. Då var Bertil ordförande och utstrålade den säkerhet och pondus som många års erfarenhet av ordförandeposten och hans yrke som revisor skapat. Bertil var lätt att få kontakt med och han brann för folkmusik och att förmedla den. Efter en försynt fråga om han ville ge tips om några östgötamelodier som passade för dragspel kom Bertil till mitt hem i Norrköping. Det tog en hel eftermiddag för oss att spela igenom alla hans melodiförslag. Den dagen föddes vår vänskap.

Till midsommar blev jag inbjuden att gästa Bertil i hans sommarparadis vid sjön Glottern i Åby. Där stod han för musiken vid firandet som de boende runt sjön varje år arrangerade.

Efter den helgen blev det många stämningfulla musikmöten på Bertils veranda, med den gudomligt vackra utsikten över sjön och de betande fåren i hagen. Bertil var mycket generös och bjöd alltid på kaffe med de godaste bakverk från ortens bageri. När höstkylan kom sågs vi istället i hans hem i Linköping eller hos mig. Under dessa möten berättade Bertil, om åren i Orkesterföreningen i Linköping, om sin medverkan i folkmusikkurser, om musiken till folkdansuppvisningar med Folkungagilletts folkdanslag, om möten med lokala och rikskända spelmän. Berättelserna "kryddades" gärna med en och annan rolig historia. Bertil lyssnade ofta på och hade en gedigen kunskap om klassisk musik. Han hade ett enastående minne både för gamla händelser och det han nyligen läst eller hört på radio/TV.

Bertil var en inbiten och duktig golfspelare och "kommenderade" mig att också börja spela golf. Jag fick förmånen att spela

ett antal gånger med Bertil och han var alltid uppmuntrande och generös mot sina medspelare.

En resa till ön Rügen och vännen Ingrid fick vi också uppleva tillsammans. Då behövde Bertil ibland en arm att stödja sig mot då han inte riktigt orkade med de promenader som tenderade bli relativt långa. På kvällarna fick vi också tillfälle att öva på de melodier som Bertil har komponerat.

Bertil och jag hittade också varann i vår tro på Gud som för oss båda grundlagts i barndomen med föräldrar aktiva inom frikyrkligheten och där vi båda fick ackompanjera psalm- och läsarsångerna på tramporgel. De sista åren har våra spelstunder alltmer dominerats av läsar-sånger. Bertil var en känslös person. Det var alltid en kram när vi möttes och skildes.

Bertil älskade god mat och var igenkänd och omtyckt gäst på flera av de matställen vi besökte. För ett par år sedan tillfrågades Bertil om han accepterade att det gjordes en inspelning om honom. Svaret var typiskt. "Vem skulle kunna vara intresserad av den." Det blev i alla fall en radiointervju och också en privat filminspelning. Radiointervjun gjordes drygt en månad före Bertils sjukdom. Två dagar innan den sändes i radio blev Bertil sjuk och det är osäkert om han kunde höra sig själv.

Sista gången vi träffades låg Bertil i sjuksängen på lasarettet. Blind och utan talförmåga. Med sin friska arm kunde han ändå vinka farväl och två dagar senare fick han komma till "Hemland där sol ej dalar."

Tack Bertil för din vänskap! Du var för mig som en andra far och mentor.

En omtänksam och tålmodig medmänniska utöver det vanliga.

VI SES!

Lennart Andersson

Linköpingsstämman 2007

24 till 26 augusti

Sätravallen fredag- lördag 24-25 aug

- Klintetten
 - Verkstäder
 - Juniormästerskap i spel av sydöstsvenska låtar
 - Festmiddag
 - Buskspel
 - Dans



Gamla Linköping söndag 26 aug

- Allspel
 - Scenprogram
 - Juniormästare
 - Folkmusikgudstjänst

All information om stämman och
juniormästerskapet på
www.linkopingsstamman.se eller
tel 070-666 79 90



FOLKMUSIKFEST I VADSTENA

10-12 juli 2007

KURS

för ungdomar i Östergötland
-högstadium och gymnasium
Onsd, torsd 11-12 juli
kl 10-12 och 14-17
Workshop för stråkar och blås
med

Lisa Rydberg

Jonas Knutsson

Lärare från

Vadstena Musikskola

För frågor och anmälan:

Vadstena Musikförening

Inga-May Ullström

Gropgatan 7

592 30 Vadstena

telnr 0143-14400

Kursavgift inkl mat: 300 kr
Logi ordnas mot extra avgift
Begränsat antal platser

KONSERTER

Tisdag 10 juli

kl 19.00

FJK & Lisa Rydberg

Prostträdgården

Onsdag 11 juli

kl 21.15

Lisa Rydberg

Jonas Knutsson

Nordvästra kanontornet

Vadstena Slott

Torsdag 12 juli kl 19.00

Spelmansstämma

Gottfrid Larssongården

Arr Vadstena Musikförening,
Vadstena församling, RUM Östgötadistriktet,
Vadstena Kulturnämnd, Sensus

Tisdag 10 juli: 100:-

Onsdag 11 juli: 150:-

Torsdag 12 juli: 50:-

Skickas med post!

Anmälan till Workshop -Folkmusikfest i Vadstena

Instrument:

Namn:

Adress:

Tel:

Ålder:

Önskar logi: Ja Nej

Kalendarium

Folkmusikaktiviteter i Östergötland och angränsande områden

Onsd 6 juni	Spelmansstämma i Ringarum. Kontakt Per Rosenqvist, 0121-300 006
Onsd 13 juni	Kyrkokonsert "Livslust", Folkmusik i sommarkvällen kl 19 i Skällviks kyrka vid Stegeborg
Sönd 17 juni	Regna Hembygdsfest. Start i Regna Kyrka kl 11, därefter Hembygdsgården med buskspel, hantverkare mm. Gästartist: Lisa Tilling. Alla spelmän hälsas varmt välkomna!
Fredag-söndag 10-12 juli	Folkmusikfest i Vadstena, se annons
Lördag 4 aug	Spelmansstämma i Tjällmo med start kl 13, kontakt Gunilla Ström, 0141-603 15. Riksspelmännen Edward Anderzon och Elin Skoglund framträder.
Lördag 18 aug	Krysanderstämman (för 16:e gången i rad!), se nedan
Fredag-söndag 24-26 aug	Spelmansstämma Sättravallen/Gamla Linköping. Info www.linkopingsstamman.se , Lisa Hellsten 070-666 79 90

Så såg han ut!



Bilden visar Carl August Lindblom från Rejmyre. Vi har vetat mycket om honom, men inte hur han såg ut.

Stor, kraftig, gladlynt, visslade och sjöng gärna sa folk som träffat honom. Han betydde mycket för musiklivet i Östergötland och Sörmland för 100-150 år sedan. Musiken lever än, bl.a. genom det Lindblomshäfte som Östgöta Spelmansförbund tagit fram.

Det kom ett mejl från hans sonssons-son i Helsingfors som ville veta mer om honom, och på den vägen kom fotot fram.

Text: Arne Blomberg

Krysanderstämman 18 aug

För 16:e året i rad arrangerar Ask-Ekebyborna Hembygdsförening Krysanderstämman

Stämman börjar kl 14.00 med allspel, därefter uppträdande med "Årets dragspelare" Åsa Arvidsson, Lars Arvidsson, Klaverorkestern, Lisa Hellsten med flera. Du som vill medverka i uppträdandet är välkommen att kontakta Lars Arvidsson på tel 0141-411 20.

Konfrencier är Lars Bollius. Plats: Ekebyborna gamla prästgård.

Allspelslåtar är Hembygdsmarsch, Midsommarvisa och Bonn'backalåten, alla komponerade av Krysander. Noter finns upplagda på www.ostgotaspel.com.

Efterlysning

Efter spelmansstämman i Tjällmo förra året hittades en kvarglömd stråke. Återfås mot beskrivning genom att kontakta Gunilla Ström, 0141-603 15

Nya medlemsavgifter

På årsmötet beslutades om ny medlemsavgift, gällande från 2008. Det innebär att medlemsavgiften för vuxen medlem blir 200 kronor. Avgiften för pensionärer och ungdomar är oförändrad.

Sven Lönnqvist, kassör

Skicka gärna in uppgifter på evenemang och aktiviteter som du tror kan intressera Östgotaspels läsare till redaktor@ostgotaspel.com!

Ta även en titt i kalendariet på vår hemsida, www.ostgotaspel.com, så får du de allra senaste uppdateringarna. Har du ett evenemang du vill annonsera om på hemsidan, skicka e-post till bjorn@ostgotaspel.com.